

Zij woonden gewoon in Aaltense straten

Voor de Tweede Wereldoorlog woonden er in Aalten veel Joodse gezinnen. In de Tweede Wereldoorlog werden veel Joodse mensen zomaar opgepakt en afgevoerd naar concentratiekampen. Anderen vluchtten voor deze ellende.

De titel van deze opdracht geeft al aan hoe onvoorstelbaar het is, dat deze medeburgers gewoonweg uit het straatbeeld verdwenen.

Stel je eens voor dat jij dat zou zijn... of een vriendje of vriendinnetje uit Aalten...

